

Ga jij ook op ontdekkingsstocht met De Vliegenier?



Kleine ontdekkingsreizigers
zijn welkom op onze school tijdens de kleuteropendeurdag
op Zaterdag 11 februari tussen 9u en 12u



Opperweg 8 – 9890 Gavere

www.devliegenier.be

Past dit moment jou niet?

Maak gerust een afspraak voor een schoolbezoek en ervaar de sfeer van De Vliegenier.

Neem hiervoor contact op met directeur Christine Deschaumes:

☎ 09 384 10 31 of 0498 51 25 32

✉ devliegenier@telenet.be



**Ben jij op zoek naar een goede school
voor jouw kind?**

Droom jij ook van een vliegende start en een prachtige toekomst voor jouw oogappel?

Breng dan zeker een bezoekje aan de
Vrije Basisschool De Vliegenier in Semmerzake.

Je gaat er op ontdekkingsstocht door onze klassen (van de kleuterafdeling en van de lagere school) en je maakt kennis met de schoolomgeving.

De Vliegenier is een bloeiende dorpschool waarin kinderen, elk op hun eigen tempo,
mogen groeien tot ze klaar zijn
om hun vleugels uit te slaan.

Het is een school waar elk kind zich welkom voelt en waar kwaliteitsvol onderwijs wordt
aangeboden.

Elke dag worden de kleuters er met de beste zorg omringd, net als in hun warm nestje thuis.
Ze komen terecht in een zorgzame, veilige en geborgen omgeving waar ze ongestoord kunnen
proeven van wat de grote wereld hen kan leren.

Kom onze school verkennen
en proef zelf van de troeven van
De Vliegenier:

Door de kleinschaligheid van de school kunnen we elk kind de zorg geven waarop het recht heeft.



We beschikken over een grote, groene speelweide waar kinderen nog echt kunnen ravotten in de buitenlucht en waar we hen de liefde en zorg voor de natuur en het milieu kunnen meegeven.



Op onze school wordt er ervaringsgericht en spelenderwijs gewerkt en geleerd. We zetten dan ook voluit in op STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).



Je kunt jouw auto kwijt op de ruime parking,
waardoor jouw kind veilig en dicht bij de school kan uitstappen.



Praktisch



Voetgangers kunnen de school binnenkomen
via de gele poort langs de Opperweg.

Je kunt parkeren op de ruime parking van
Belintra / het voetbalterrein.

Via het witte hek kom je op ons groene
schooldomein terecht.

Je bent ook steeds welkom voor een
rondleiding op onze school na afspraak.



Ken je dat,
het gevoel
wanneer je jouw kind
ziet stralen van geluk?

Wanneer je het volop ziet genieten van een onbezorgd leventje,
pretlichtjes in de ogen...

Daarvoor geven onze leerkrachten
elke dag opnieuw
het beste van zichzelf,
om zo het beste in elke leerling
naar boven te halen.

